



Österåkers Montessori



Årsberättelse Aquarius Montessoriförskola 2022

Aquarius Montessoriförskola är en av tre förskolor i Österåkers ekonomiska förening. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ. Aquarius ligger i Österskär med närhet till både hav och härliga grönområden. Vår lokal är en ljus och fin enplansvilla där vi lätt kan se och tillgodose alla barnens behov under dagarna. Vår Montessorimiljö lockar barnens lust till att vilja lära sig nya saker i en spännande miljö och utveckla alla sina sinnen både inomhus och utomhus på vår fina gård.

På Österåkers Montessori arbetar vi utifrån Montessoripedagogiken. Den bygger på att barnens nyfikenhet och upptäckarglädje tas tillvara. Vi på Österåkers Montessori gör det genom att vara närvarande, engagerade och medforskande pedagoger.

”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är en grundtanke inom Montessoripedagogiken och för oss innebär det att vi stöttar barnets självkänsla där målet är att barnen ska vara nöjda med sig själva precis som de är. Det innebär också att stötta barnets utveckling till självständiga och kompetenta individer med ett gott självförtroende. Barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och spontana lust att lära följer ett visst utvecklingsmönster och tillvaratas vid rätt tidpunkt genom att läraren observerar och presenterar en lämplig aktivitet eller arbetsuppgift. För att kunna möta barnens behov utvecklade Maria Montessori ett arbetsmaterial som är anpassat till de olika intresseperioderna, de så kallade "sensitiva" perioderna. Tillsammans med Maria Montessoris fantastiska pedagogiska material kan vi skapa en miljö som lockar barnets nyfikenhet till vidare utveckling och utforskande både inne i våra lokaler men också ute på gården och i vår närmiljö.

”Utbildning från starten av livet kan verkligen förändra samhällets nu och framtid.”



Vi startade året med en trygg grupp barn och pedagoger som utforskade mycket tillsammans under hela året. Några gånger under året så förändrades barngruppen då nya barn kom in och några kompisar bytte till Stora Delfinen från Lilla Delfinen.

En av våra styrkor på Aquarius Montessoriförskola är att vi arbetar mycket tillsammans, båda avd, vilket leder till att barnen är trygga med alla pedagoger på förskolan. På morgonen vid lämning finns det alltid en famn att komma till om det behövs och så klart är det även så under hela dagen.

Barnen har visat ett stort intresse under året att vilja arbeta med finmotoriken, detta har vi främjat genom att erbjuda olika materiel som t. ex magnatiles, ösa och hälla övningar. Ute plockar vi fina stenar och allt annat smått vi hittar i naturen.

Vi har utforskat alla våra sinnen genom att lyssna på olika ljud vi hör, att känna på alla olika material vi kommer i kontakt med, använda doftburkar och känselpåsar. Vi känner på saker utan att titta och funderar på vad det kan vara vi har i handen.

Tillsammans med barnen har vi målat massor, både ute och inne. Vi målar med vatten på plattorna ute på gården, vi målar med vattenfärg i snön och på isen och inne utforskar vi fingerfärg. Vi har olika pennor och kriter och har kunnat börja använda play-doh deg igen.

Hela vår verksamhet bygger ju på att hjälpa barnet utveckla sin självständighet och i detta låter vi barnen öva på att klä av/ och på sig själva. Barnen hjälper varandra att dra i dragkedjor och hålla vantar. Alla barn gör detta såklart utifrån sin egen förmåga.

Barnen lägger även upp sin mat på tallriken när det är dags för lunch och då pratar vi om att det ska räcka till alla, hur mycket man orkar osv.

Vi har varit på utflykter i närområdet, både till skogen och till lekparken. De som kan gå själva gör det, några får åka vagn. Eftersom vi alltid ser varje individs behov så anpassar vi utflykterna efter dagsformen på barnen.

Det finns alltid grovmotoriska övningar inplanerade varje dag, vi dansar till musik, har miniröris och gör planerade rörelselekar.

På våra samlingar har vi haft olika teman, vi har arbetat med Bondgårdsdjur och svenska skogsdjur, vi har använt oss av flanosagor och sagolådor där vi tagit upp ämnen som barnets rättigheter, olika känslor och repekt för allt i vår omvärld, både människor och miljö.

Vi har knutit detta till vårt Grön Flagg arbete som vi startar upp under hösten.

Hela förskolan har under året även varit med i ”skräpplockarveckan” och vi arbetar medvetet mot att minska matsvinnet.



Med de små barnen arbetar vi med digitalisering utan att de sitter med Ipad längre stunder. Barnen får vara med och välja bilder som vi ska dela med föräldrarna på TYRA appen, vi har utforskat tjänsten 3D djur på Google, där vi får upp att det ser ut som ett djur är i rummet via ipaden.

Vi har skaffat Polyglutt, ett digitalt bibliotek som vi använder och där tar vi antingen upp boken via projektorn så vi alla tillsammans kan lyssna och titta, eller så läser vi den i ipaden, men som en vanlig bok.

Vi arbetar även med analog programmering genom rörelsesånger och övningar där de kan följa bildinstruktioner.

Vi har under hela året arbetat vidare med vårt projekt "Från jord till bord" där vi odlar ekologiskt och hållbart. Detta år fokuserade vi på så extra mycket blommor som lockar bin och andra pollinatörer för att få en levande odling. Vi meter spindlar och nyckelpigor på plantorna, gräver i jorden efter mask och gråsuggor. Barnen fick snabbt en bild av att alla insekter och kryp måste finnas för att det ska bli en bra skörd.

Hela hösten har vi på hela förskolan jobbat mot att bli godkända till att bli en Grön Flagg förskola. Det är ett samarbete med Håll Sverige rent. Det fokuserar på att jobba mot en hållbar värld, både ekonomiskt, socialt och för vår fysiska miljö. Vi har valt tre olika fokusområden som vi ska jobba extra mycket med, dessa områden är *Barnkonventionen, odling och respekt*. För barnen innebär det bla att vi fortsätter med att odla, att vi försöka minska vårt användande av papper och pärlor och att de ska lära sig mer om barnkonventionen. Arbetet har bara precis startat under hösten så det är något vi kommer jobba mer med framöver.

Vi var ute mycket också förstås, skördade allt vi odlat bär, frukt och grönsaker. Kokade saft och gjorde kräm och åt våra egna grönsaker till lunchen. Vårt arbete med Från jord till bord avslutades med att vi skördade våra jordärtskockor, som familjerna fick ta med hem mot att de skänkte en slant till behövande.



De blivande skolbarnen har haft en egen grupp under hösten där de har fått lära sig massor om olika fåglar. Allt från stora havsörnar till små talgoxar. Det har varit väldigt uppskattat och det är alltid lite extra roligt att få vara bara, de stora alldeles själva.



Tillbaka efter ett skönt sommarlov var barnen väldigt sugna på att komma igång och jobba. Efter ett par pandemiår med mycket utevistelse kunde vi äntligen köra igång med våra montessoripass och som barnen har jobbat hela hösten. De yngre har malt kilovis med kaffe och tänd ljus och byggt med alla möjliga material. De äldre har börjat intressera sig för addition, skriva siffror och bokstäver. Förmiddagarna har gått i en väldig fart och det har varit så roligt att se dem utvecklas och våga prova nya saker.



Yogan kom tillbaka på samlingen. Barnen har fått leka i olika yogasagor där vi varit elefanter, lejon, delfiner och katter. De har fått prova olika sätt att andas och lära sig att slappna av.

I samlingarna har vi också jobbat med Djuren på Djuris. Det är ett program från UR som fokuserar på vår värdegrund. Barnen får se en liten film om en händelse, tex att en kompis inte får vara med eller att ha en hemlighet. Sedan får barnen prata om vad de sett, hur man kunde gjort istället eller hur det känns att vara med om det som hände i filmen. Det är viktigt att barnen kan sätta ord på sina känslor och vi får möjlighet att prata om hur vi vill att vi behandlar varandra på förskolan.

Vi har gått på utflykt varje vecka i halvgrupp. Vi har utforskat vårt närområde, byggt koja i skogen, provat nya järnvägsparken, hälsat på utanför Tunaborgen och pratat om förr i tiden. Vi har gått ner till sjön och pratat lite om vatten och sjösäkerhet. Vi har sett rådjur, maskar, spindlar och kryp. Barnen har med en ryggsäck med frukt och vi har en skön stund tillsammans när vi kan få tid att prata i lugn och ro.

En vecka fick vi möjlighet att gå till metodverkstan, där fick barnen möjlighet att utforska massor av spännande material, specialsand, olika målar tekniker, ljusbord, magneter mm. Det är en ynnest att ha den möjligheten och det uppskattas enormt av både barn och pedagoger.



I början av hösten var alla föräldrar inbjudna att vara med oss här. En kväll hade vi föräldramöte där vi fick många bra diskussioner, och en eftermiddag innan det blev allt för mörkt och kallt hade vi korv dropin ute på gården. Barnen får bjuda sina föräldrar på korv med bröd och föräldrarna får en chans att prata med varandra.

När det började lacka mot jul började vi öva luciasånger. Barnen fick hjälpa till att välja sånger och vi övade i samlingarna. Vi började med lite julpyssel och även i år var vi med på adventsfönstret, Österskär egen adventskalender, vi hade lucka nr 14 i år. När december kom tog vi varje morgon en promenad till dagens lucka för att titta vad våra grannar gjort för pynt. På samlingen öppnade vi också en lucka i Polyglutt digitala adventskalender, vissa dagar var det en saga, ibland något att tänka på och någon gång yoga.

En dag fick barnen promenera iväg till kyrkan för att lyssna och titta på deras julberättelse. Kyrkan berättar varför vi firar jul med en liten dockteater.

När Lucia kom tågade barnen ut på gården iklädda sina luciakläder och sjöng för föräldrarna utomhus. Det blev en kort fika ute i år då det var årets första riktigt kalla dag.



Tack för ytterligare fantastiskt år tillsammans på Aquarius!

Mvh pedagogerna på Aquarius Montessoriförskola